

..... Σ Η Μ Α .....

Ο.- " Ποντιακοὶ ἀντίλαλοι ". Λαογραφικὴ ἐμπομπὴ τοῦ σταθμοῦ μας, πού γράφει καὶ ἐπιμελεῖται ὁ συνεργάτης μας Στάθης Εὐσταθιάδης.

Μουσικὴ ἐπιμέλεια Ἡρακλῆ Κοκοζίδη.

..... τό σῆμα σβύνει .....

Ο.- Τό βουκολικό τραγούδι ἀνθίσει κυρίως στήν περιοχή Ματσούνας. Τό αἶσθημα τό ἐρωτικό μέσα στά τραγούδια αὐτά, εἶναι τόσο φλογερό, ὥστε ἔλεγαν στήν Ματσούνα: Ὁ νέος μπορούσε νά ἐρωτευθῆ, ἐπίσης καί ἡ νέα, ἀκούοντας μονάχα ἓνα τραγούδι. Ὁ ἦχος καί τά λόγια ἑνός τραγουδιοῦ ἦταν σέ θέση, νά ἀνάφουν τή φλόγα τοῦ ἔρωτα.

Στή Ματσούνα, ἡ ζωὴ τοῦ τσοπάνη καί τῆς τσοπάνισσας, παρουσίαζε ξεχωριστὴ γραφικὴ ὀμορφιά. Τραγουδοῦσε ὁ νέος κι' ἀντηχοῦσαν οἱ λαγκαδιές. Καί ἡ κόρη ἀκουε τό τραγούδι, ἀπολάμβανε τή μελωδία του κι' ἐπειτα ἡ ψυχὴ τῆς σιγά-σιγά ἀποκτοῦσε φτερά, ἡ καρδιά τῆς ἀρχίζει νά κτυπᾷ ἀλλιότινα. Μὲ ἄλλα λόγια, τό ἐρωτικό τραγούδι, πού ἡ μελωδία του ἀπλωνόταν στήν καταπράσινη φύση, ἀναφτε τά σωθικά, τίς τρυφερές καρδιές.

..... Λ Υ Ρ Α .....

'Αγεῖ σά ραχοῦ-ἔφαλα, ἀδά σά χαμελίας,  
κελά'εδησον μικρόν πουλί μ', ν' ἀκούω τή λαλία σ'.

Τραγούδα, ἀγάπη μου, πάνω ἐδῶ στίς ψηλές ραχιές, στήν ἐρημιὰ τῶν βουνῶν, τραγούδα, κελά'εδησε σάν τό πουλί καί ἡ ψυχὴ μου αἰσθάνεται τόσο τὴν ἀνάγκη νά ἀκούσῃ τραγούδι ἐρωτικό.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ο.- Στό ἀκόλουθο δίστιχο ζωγραφίζεται ἡ ζωὴ τοῦ παρχαριοῦ, τῆς ἐξοχῆς, ὅπου οἱ Παρχαρομάνες μέ τά πρόβατα περνοῦσαν μῆνες ὀλόκληρους πάνω στά ψηλά βουνά.

Σέ πολλές περιοχές τοῦ Πόντου, ἡ κτηνοτροφία ἦταν ἡ κυριώτερη ἀπασχόληση τῶν ἀνθρώπων. Ἡ λαϊκὴ μοῦσα τραγούδησε τὴν ζωτικὴ ὀμορφιά τῆς Παρχαρομάνας, τῆς τσοπανοπούλας καί τό νοικοκυριό τῆς. Ἡ κόρη αὐτὴ βοσκάει ὀλημερίς τά πρόβατα καί τό βράδυ τὰ ἀρμέγει.

Τὸ κίβελ.

Τό γάλα, πού, συγκεντρώνει, εἶναι τόσο πολύ, πού δέν ἔχει, ποῦ νά τό βάλῃ.  
Ἐτσι τό κατεβάζει στό χωριό μέ τόν ἐξῆς τρόπο: Κατασκευάζει ἕνα  
τεχνικό ἀγωγό, πού ξεκινᾷ ἀπό τό βουνό καί φθάνει ὡς τό χωριό, ὡς τό  
ποῦμε αὐλάκι. Τό ἀφθονο γάλα μονάχα ἔτσι θά μπορέσῃ νά τό διοχετεύ-  
σῃ ἡ νοικοκυρεμένη κόρη στό χωριό. Ἡ ποιητική ὑπερβολή δέν εἶναι  
χωρίς σημασία. Καί τήν γραφική κτηνοτροφική ζωή ζωγραφίζει καί γιά  
τήν νοικοκυροσύνη τῶν προγόνων μας δίνει πληροφορίες.

..... Λ Υ Ρ Α .....

Ἡ κάλη μ' παρχαρεύεται σά ψηλά τά ραχία,  
καί μέ τό κρενίν κατηβάζ' τό γάλαν σά χωρία.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ο.- Ἄς ἔρθουμε τώρα σέ μιά ἄλλη πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ Πόντου. Ἡ ξενι-  
τειά μέ τά φαρμάκια της. Ἄλλοι σ' ἐνεῖνον, πού ἀποχωρίζεται τόπο ἀγα-  
πημένο, πρόσωπα τῆς καρδιάς του καί ἀφήνει πίσω του βουνά, βουνά τῆς  
Πατρίδας καί παίρνει τό δρόμο τό μακρινό, πού θά τόν φέρῃ στά ξένα.  
Ἐκεῖ στά ξένα θά τόν φάῃ τό μαράζι.

..... Λ Υ Ρ Α .....

Ν' ἀηλί π' ἀποχωρίζεται κι' ἀπιδιαβαίν' ραχία,  
καίεται τό καρδόπον ἀτ' ὡς σὴν ἀρωθυμίαν.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ο.- Κλείνομε τό πρόγραμμά μας μέ διάφορους σιοπούς καί τραγούδια.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ο.- Κοντά σας καί πάλι τήν ἐρχόμενη Πέμπτη, αὐτή τήν ὥρα.

..... Σ Η Μ Α .....

Μετεδόθη ἡ λαογραφική μας ἐμπομπή " Ποντιακοί ἀντίλαλοι ",  
πού γράφει ὁ συνεργάτης μας Στάθης Εὐσταθιάδης.

..... τό σῆμα σβύνει .....