

..... Σ Η Μ Α .....

Ο. " Ποντιακοὶ ἀντίλαλοι". Λαογραφικὴ ἐπομπὴ τοῦ σταθμοῦ μας, πού γράφει καὶ ἐπιμελεῖται ὁ συνεργάτης μας Στάθης Εὐσταθιάδης. Λύρα παίζει ὁ ἴδιος Μουσικὴ ἐπιμέλεια Ἡρακλῆ Κοκοζίδη.

..... τὸ σῆμα σβῆνει .....

Σημειώσαμε κι' ἄλλη φορά, φίλοι ἀκροαταί, πῶς οἱ γριές καὶ οἱ γέροι, - οἱ φορεῖς αὐτοὶ τῶν παραδόσεων -, δυσκολεύονται, νά δώσουν πληροφορίες καὶ ἐξηγήσεις, ὅταν τοὺς θέτεις ἀπ' εὐθείας ἐρώτημα ἢ ἐρωτήματα. Τά χάνουν. Για νά ἀποκαλύψης τὸν ψυχικὸ τους κόσμο, χρειάζεται κάποια μέθοδος, ἀλλὰ καὶ ἀριετή ὑπομονή, ἕως νά πετύχης τὸ σκοπὸ σου. Θά μοῦ ἐπιτρέφετε ὅμως, φίλοι μου, νά πῶ, ὅτι αὐτὴ ἡ σχετικὴ δυσκολία, καθόλου δέ μέ κουράζει. Ἀντίθετα, μοῦ δίνει χαρὰ, γιατί αἰσθάνομαι πολὺ μεγάλη εὐτυχία, ὅταν συνομιλῶ μέ γριές καὶ γέρους, γιὰ τὰ περασμένα.

Λοιπόν, ἡ πεῖρα μέ δίδαξε, ὅτι, γιὰ νά πληροφορηθῆ κανεὶς κάτι ἀπὸ ἓνα γέρο ἢ μιὰ γριά, δέν πρέπει νά τοὺς κάνει διάφορα ἐρωτήματα, ἀλλὰ νά τοὺς προκαλέσῃ, νά ἀφηγηθοῦν τὴν ἀτομικὴ τους ζωὴ. Παραδείγματός χάριν ἂν θέλῃς νά πληροφορηθῆς ἀπὸ μιὰ γριά κάτι γιὰ τὸ γάμο, ρώτησέ την, πῶς ἔγινε ὁ δικός της γάμος, καὶ τότε θά εἶναι σέ θέση, νά σοῦ διηγηθῆ, σχεδόν ὅλα, ὅσα ἔγιναν καὶ ὅσα εἰπώθησαν στό γάμο της καὶ παραπέρα ὅσα ξέρει, λεπτομερικῶς, γιὰ τὸ γάμο.

Ἀκούστε, τί συνέβη μέ τὴ μητέρα μου, πού εἶναι καὶ αὐτὴ ἓνας ζωντανὸς φορέας παραδόσεων: Προιάλεσα μιὰ συζήτηση μαζί της, γιὰ τὸ μεγάλο της ἀδελφό, πού χρόνια βρισκόταν στήν ξενιτειά. Ἄρχισε, λοιπόν, νά μοῦ περιγράψῃ τὸν πόνο τῆς οἰκογενείας καὶ πρό. παντός τῆς μητέρας της, πού ἦταν καὶ χήρα. Ἀφοῦ ἡ συζήτηση πῆρε κάποιο τέλος, ἡ μητέρα μου, ἔμεινε γιὰ λίγο σιωπηλὴ καὶ ἔπειτα ἄρχισε νά τραγουδᾷ, χαμηλόφωνα, ἀλλὰ μέ πολὺ πάθος. Βυθίστηκα στή σιωπὴ καὶ ἀκουγα μέ προσοχὴ τοὺς στίχους. Προσπάθησα νά συγγραψῶ, ὅσο τὸ δυνατό, περισσότερα δίστιχα. Δέν μποροῦσα, νά τὴν διακόψω, γιὰ νά σημειώσω ἀπὸ ἓνα ἕνα τὰ δίστιχα, γιατί ἤξερα, πῶς ἔκανα κάτι τέτοιο, μέ τὸ πρῶτο κιόλας δίστιχο, ἡ λαογραφικὴ μου ἀπόπειρα θά σταματοῦσε, γιατί ἡ γριά θά ἔχανε ὅπωςδήποτε καὶ τὴ μνήμη καὶ τὴν ψυχικὴ της διάθεση.

Άλλά ἄς ἔρθουμε στό τραγοῦδι, πού λέω:

..... Λ Υ Ρ Α .....

κρύα νερά, κρύα νερά, ποτάμῃ, ποῦ θά πάτεν;  
εὐρήμητε καί τό πουλί μ', ἐπάρτ' ἄτο κι' ἐλάτε.

Τό τραγουδοῦσε αὐτό τῆς μητέρας μου ἢ μητέρα, πού εἶχε τό μεγάλο γυιό της στήν ξενιτειά.

Οἱ στίχοι ἐκφράζουν μέ λυρισμό τό βαθύ πόνο τῆς μάνας, γιά τόν ξενιτεμένο γυιό της.

Καί τό συγανό τραγοῦδι συνεχιζόταν:

- Θάλασσα, πλατυθάλασσα, νά κόπεσαι γιαζία,

Νά γίνης στεριά, δηλαδή, γιά νά μποροῦν ν' ἀνταμωθοῦν πιό γρήγορα καί πιό εὐκόλα αὐτοί, πού τούς χώρισε ἡ ξενιτειά.

- Τ' ἔρημον καί ἡ ξενιτειά, ζωντανόν χωρισίαν.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Θά συνεχίσωμε τώρα τό πρόγραμμά μας, μέ δίστιχα τῆς ἀγάπης.

..... Λ Υ Ρ Α .....

Κουρπάνι σ', παρχαρί τσιτσίει καί Παναγίας δάκρην,  
ἢ μύρα σ' κί χορτάεται, ἐμορφάδα σ' κί χάται.

Γλυκό λουλοῦδι, τῆς ἐξοχῆς, ὀλόλαμπρη ἢ θωριά σου, ἡ εὐωδιά σου ἀτέλειωτη, δέν χάνεται ἡ ὀμορφιά σου.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ἄνοιστε τώρα τό εἰδυλλιακό τραγοῦδι " Χαμόμηλον ", χαμωμηλιά, κοντομηλιά.

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ἄκολουθεῖ ἓνα χαριτωμένο τραγοῦδι, τῆς περιοχῆς Σουρμένων. " Τά χαφία ".

..... ΛΥΡΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ .....

Ἐδῶ κλείνει ἡ ἐμπομπή μας.

- Τό πᾶμε τήν Τρίτ', ξάν ἄοῖνον ὦραν, λέγομ' ἄτα κι' ἄλλο καλλι-  
ον.-

----- Σ Η Μ Α .....

Μετεδόθη ἡ λαογραφική ἐμπομπή τοῦ σταθμοῦ μας: "Ποντιακοί ἀντίλαλοι, πού γράφει καί ἐπιμελεῖται ὁ συνεργάτης μας Στάθης Εὐσταθιάδης. Λύρα ἔπαιξε ὁ ἴδος. Μουσική ἐπιμέλεια Ἡρακλῆ Κοκοζίδη.