

Γιὰ τὴν ἐκπομπὴ Β.Β.Ο.

" Ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη σας; "

Τί πρέπει νὰ ἀποφασίζη, τὴν ἐκλογὴν ἐπαγγέλματος τοῦ παιδιοῦ;

Ὁ ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς, ἀποτελεῖ σήμερα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἓνα βασικὸ πρόβλημα. Εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῶν γονέων γιὰ τὰ παιδιὰ. Ἀγωνίζονται ἐπίπονα οἱ γονεῖς, ὄχι μόνο νὰ ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιὰ τους ἓνα ἀποδοτικὸ βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα στὴ ζωὴ, ἀλλὰ καὶ μιὰ καλὴ, ἀξιοπρεπῆ, ὅπως λένε, κοινωνικὴ θέση.

Ἀκοῦστε μερικὲς προτροπὲς τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιὰ: - Νὰ κοπιᾶσης, παιδί μου, νὰ γίνης γιατρός, δικηγόρος, καθηγητής, γιὰ νὰ ἐξασφάλισης κοινωνικὴ ἐκτίμησι. Ἀλλοῦς θὰ γίνης ἐργάτης καὶ κανεὶς δὲ θὰ σέ λογαριάζη.

Οἱ ἀντιλήψεις ὁμως αὐτές, ὄχι μόνο ἀναχρονιστικὲς, ἀλλὰ καὶ ἀντικοινωνικὲς θὰ μπορούσαν νὰ χαρακτηριστοῦν.

Οἱ γονεῖς εἶναι ἀδικαιολόγητοι γιὰ τὶς τάσεις τους αὐτές. Τί συμβαίνει ὁμως καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῆς Πολιτείας; Αὐτὴ πρέπει νὰ γνωρίζη, ὅτι τὴν κοινωνία θέν τὴν στηρίζουν μονάχα οἱ ὀλίγοι γραμματιζούμενοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπαγγελματῆαι, καὶ οἱ ἐργάται. Ἀποτελεῖ χρέος τῆς ἱερᾶ, νὰ τοὺς ἐνισχύει καὶ ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς. Πρέπει τὸ κράτος νὰ ἐξασφαλίζη σ' ὅλους συνθήκας καὶ ὄρους ἐργασίας ἀξιοπρεπεῖς καὶ βιοτικὸ ἐπίπεδο ἀνθρωπιστικὸ. Κανεὶς τότε δὲ θὰ περιφρονῆσι κανένα ἐπάγγελμα καὶ θέν θὰ ὑπερεκτιμῆσι ἄλλο.

Πρέπει νὰ ἐννοήσουν ὅλοι, ὅτι στὸ προσκλητήριον τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τὸ ἐνεργητικὸ παρὸν τοῦ καθενός, ἀνεξαρτήτως ἐπαγγέλματος, ἔχει τὴν ἴση σημασία, τὴν ἴση ἀξία.

Προβάλλει λοιπὸν ἐπιτακτικὴ ἢ ἀνάγκη: Γονεῖς καὶ Πολιτεία, πρῶτιστο καθήκον σας εἶναι, νὰ δώσετε στὸ παιδί ἀνθρωπιστικὴ μόρφωση, νὰ τοῦ διαπλάσετε τὸ χαρακτῆρα, νὰ τὸ γαλουχήσετε μὲ τὰ πιὸ ὁμορφα ἰδανικὰ, ὥστε νὰ ἀγαπᾷ μὲ τὸ ἴδιο πάθος ὀλόκληρη τὴ ζωὴ, χωρὶς νὰ ὑπερεκτιμᾷ ἢ νὰ ὑποτιμᾷ διαφόρους τομεῖς τῆς κοινωνικῆς δραστηριότητος. Αὐτὰ ὅλα πρὶν φθάσωμε στὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐπαγγέλματος του.

Καὶ ὅταν ἔρθη ἡ ὥρα αὐτῆ; Ἄν θὰ προκύψη ἀσφαλῶς καμμιά δυσκολία. Πρέπει νὰ ἀφεθῆ τότε τὸ παιδί ἐλεύθερο, μὲ ἀβίαστη διάθεση, μὲ γνήσια προτίμηση, νὰ ἐκλέξη ἐκεῖνο τὸ ἐπάγγελμα, πού θὰ νομίση αὐτὸ τὸ ἴδιο, ὅτι συμβιβάζεται καλλίτερα μὲ τὸ χαρακτῆρα του. Θὰ τὸ ἀγαπήσῃ ἀσφαλῶς μὲ πάθος, γιὰτί θὰ ξέρη, πῶς ὅτι προσφέρει, θέν εἶναι οὔτε καλλίτερο, οὔτε χειρότερο, ἀπὸ ἐκεῖνο πού προσφέρει ὁ συνάνθρωπός του. Θὰ ξέρη, πῶς ἢ τίμια θουλεῖα στὴ ζωὴ, μὲ ὁποιαδήποτε ἰδιότητα, ἀποτελεῖ ἰσότιμη θετικὴ συμβολὴ γιὰ τὴν ἀνοδο τῆς κοινωνίας, γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ.

Στάσης Κουσταθιάδης