

Γιά τό διαγωνισμό Β.Β.С.

" Θά συνέβαλε στήν παγκόσμιο εὐρυθμία ἡ μεγαλυτέρα συμμετοχή τῆς γυναίκας στήν πολιτική; "

Τό παρελθόν, παρουσιάζει τή γυναίκα ἄλλοτε σκιάβα τῶν ἀνδρῶν κι' ἄλλοτε πάλι τό μῆλον τῆς "Εριδος στίς ἐρωτικές τους διαμάχες. Ἡ πορεία ὅμως τῶν αἰώνων ὑπῆρξε ἡρωϊκή γιά τή γυναίκα. Σήμερα συμμετέχει στή ζωὴ ὀλοκληρωμένα. Τήν βλέπομε ὑπάλληλο, ἐργάτρια, ἐπιστήμονα καί ἀπορεῖ κανεὶς, πῶς ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι, πού πιστεύουν, ὅτι ὁ ρόλος τῆς γυναίκας, θέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος, ἀπό τήν τεκνοποιεῖα καί τό νοικοκυριό.

Πῶς εἶναι δυνατόν ὅμως, νά συμμετέχη στή ζωὴ καί νά μή συμμετέχη στήν πολιτική, - τόν ρυθμιστικό αὐτόν παράγοντά της;

Ἡ εὐαισθησία καί ὁ πρακτικός της νοῦς, μποροῦν νά ἀποτελέσουν πολύ σπουδαῖο παράγοντα, σέ κάθε πολιτικῆς φύσεως ἐνέργεια. Γι' αὐτό ἀποτελεῖ πιά καθήκοον, ἀλλά καί δικαίωμα τῆς γυναίκας, νά συντρέφῆ τόν ἄνδρα στό κάθε του βῆμα, εἰνοντας τό παρόν της δημιουργικά. Πρέπει νά καταλάβουν αὐτόν τόν προορισμό τους οἱ γυναῖκες καί νά ἐπιδιώξουν τήν προώθησή τους στήν πολιτική. Ἀπό τή φύση της, ἡ παρουσία τῆς γυναίκας, θά ἀποτελέσει πάντα τό ἀντίβαρο στήν ψυχρότητα τῶν ἀνδρῶν, γιατί αὐτή θά σαλπίζει πάντα τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη, ὅταν ἐκεῖνοι θά λογομαχοῦν καί θά δισπιστοῦν, πάνω σέ φλέγοντα πολιτικά προβλήματα.

Ἡ σημερινή πολιτική διαίρεση τοῦ κόσμου, προβάλλει τήν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιά συνενόηση, συνεργασία, συναδέλφωση. Εἶναι ἀνάγκη, νά νιώσουν ὅλοι τήν ἀξία τῆς ζωῆς, τό βάθος, πού κρύβει ἡ ὁμορφιά της. Εἶναι ἀνάγκη νά λείφουν οἱ δισπιστίες καί νά καταδικαστῇ ὁ πόλεμος. Πρέπει αὐτό, νά τό καταλάβουν καλὰ οἱ κύριοι πολιτικοὶ ἄνδρες. Καί ἀκριβῶς σ' αὐτήν τήν κατανόηση θά τούς εἶναι πολῦτιμος συνεργάτης ἡ γυναίκα, μέ τήν μεγαλυτέρα συμμετοχή της στήν πολιτική. Σέ κάθε πολιτικῆ ~~ἀποφασιστικῆ~~ σύσκεψη, μεγάλη καί μικρά, ἀπό τήν ὁποῖαν θά ἐξαρτᾶται ἡ διευθέτηση ζητημάτων, τό σταμάτημα ἐχθροπραξιῶν, ἡ ψυχὴ τῆς γυναίκας, πού θά εἶναι παρούσα, ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς τοποθετήσεώς της, θά πάλλεται μέ τό ἴδιο πάθος. Ἡ διπλωματικὴ γλῶσσα τῆς γυναίκας θά εἶναι πικρὸ φαρμάκι, ὅταν θά ἐμφανισθοῦν πολεμικὲς τάσεις, γιατί θέν γέννησε αὐτή λεβέντες, μέ προορισμό τόν πόλεμο. Θά εἶναι ὅμως ἡ διπλωματικὴ τους γλῶσσα καί ἐνθουσιαστικό ἐγκώμιο τῆς εἰρήνης, τῆς ζωῆς, πού ἡ διαιώνισή της, σ' αὐτές ὀφείλεται.

Στάθης Εὐσταθιάδης

Λύλου Δημητρίου 223

Θεσσαλονίκη

G R E C E