

" Δίδει σήμερα ὁ μηχανικός πολιτισμός χαράν εἰς τόν ἄνθρωπον; " (5)

Ἡ σημερινή πρόοδος εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιπόνου ἐργασίας τοῦ ἀνθρώπου μέ σκοπόν τήν εὐημερίαν καί εὐτυχίαν τοῦ ἰδίου. Ἀεροπλάνου, ραδιοφώνου καί τόσα ἄλλα, εἶναι μέσα, τά ὁποῖα ἐξυπηρετοῦν τόν ἄνθρωπον. Αἱ μηχαναί τόν ἀντιματέστησαν, τόν ἐξεικούρασαν.

Ἐχομε λοιπόν σήμερα τήν εὐκολίαν τῆς ζωῆς. Ἀλλά ἡ εὐκολία τῆς ζωῆς ἤμπορεῖ νά δώσῃ τήν χαράν τῆς εἰς τόν ἄνθρωπον; Νομίζω, ὅτι εἰς ὠρισμένας περιπτώσεις τά μηχανικά μέσα, ἐνῶ ἐξυπηρετοῦν ἀνάγκας, ἀφαιροῦν τήν χαράν ἀπό τήν ψυχήν.

Ἡ μητέρα μου συχνά ἐκδηλώνει τόν φόβον τῆς, μήπως εἰς τό βαθύ γήρας τῆς τήν κλείσω μέσα εἰς γηροκομεῖον. Θέλει νά ζήσῃ μαζί μου, νά χαϊδέψῃ μεθαύριο τά ἐγγόνια τῆς κι ὅταν πεθάνῃ νά τῆς κλείσω ἐγώ τά μάτια. Ἀπεχθάνεται πολύ τήν ἀποσύνθεσιν τῆς οἰκογενείας καί προτιμᾷ πτωχότεραν ζωήν μέ ἀγάπην, παρά πλουσιωτέραν μέ στενοχωρία.

Πολλά εἶναι τά παραδείγματα, ὅπου ὁ πολιτισμός μας ἐστέρησε τόν ἄνθρωπον τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐτυχίας τῆς περασμένης ζωῆς. Ἡ Παράδοσις κάθε λαοῦ μέ τά ὠραία ἤθη καί ἔθιμά τῆς ὁμορφαίνει πράγματι τήν ζωήν του, διὰ τοῦτο, ὅπου ὁ πολιτισμός τήν ἀπεμπόλησε, τά αἰσθήματα τῶν ἀνθρώπων ἐτραυματίσθησαν καί ἡ ζωή ἀπό ἠθικῆς ἀπόψεως καθυστέρησεν.

Τά μειονεκτήματα τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ βεβαίως δέν καταδικάζουν τήν θαυματουργόν πρόοδον τοῦ ἀνθρώπου. Ἀσφαλῶς ἡ ἐξέλιξις προήγαγε πολύ τήν ζωήν. Καμμία σύγκρισις δέν ἤμπορεῖ νά γίνῃ μέ τήν ζωήν τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς. Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ἀποικτᾷ τά ἀγαθά μέ πολύ ἐλάχιστον κόπον. Ὅμως παρατηροῦμε, πῶς ὁ σημερινός ἄνθρωπος κινδυνεύει, νά μεταβληθῇ καί ὁ ἴδιος εἰς μηχανήν. Διὰ τοῦτο πρέπει, νά ἐννοήσωμεν, πῶς εἴμεθα ἄνθρωποι, ἔχομεν αἰσθήματα, ψυχήν καί δέν ἤμποροῦμε νά τά παραμελήσωμεν. Ἄν λοιπόν ἀφοσιωθῶμεν μόνον εἰς τήν ὕλην καί ἀγνοήσωμεν τήν ψυχήν καί τό πνεῦμα, ἀπλῶς θά ματαιωπονηθῶμεν καί μίαν ἡμέραν τήν ἐπιφανειακήν μας χαράν θά καταστρέψουν αὐτά τά μηχανικά μέσα, τά ὁποῖα ἐφεύρομεν, ἀλλά δέν δύναμεθα, νά τά χρησιμοποιοῦμεν διὰ τό καλόν μας, διότι δέν ἐκκινουῦμεν μέ ἐλατήρια ἠθικά, ὥστε νά ὀδηγηθῶμεν εἰς τήν πραγματικήν πρόοδον.

Τί λοιπόν χρειάζεται ὁ πολιτισμός μας; Βεβαίως ἠθικήν. Καί τόν πολιτισμόν, τόν ὁποῖον ἐκλήρουομήσαμεν ἀπό τήν Παράδοσιν καί ὁ ὁποῖος μέ τās ἠθικάς του ἀρχάς καθορίζει τās σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἀνάγκη, νά τόν δεχθῶμεν καί νά τόν συνεχίσωμεν. -

Στάθης Εὐσταθιάδης

Ἰπποδρομίου 41

Θεσσαλονίκη - Ἑλλάς. -