

..... Λ Υ Ρ Α .....  
.....

0.- Φίλοι άκροαται, μās άκουϊτε κáθε Βάββατο άπό τόν Σταθμό τών 'Ενόπλων Δυνάμεων στίς 6 και τέταρτο, τό άπόγευμα, καθώς και κáθε Δευτέρα στίς δύο παρά είκοσι άπό τόν Ραδιοφωνικό σταθμός Θεσ/νίκης.-

Τό πρόγραμμα γράφει και έπιμελείται ό Στάθης Εύσταθιάδης. Μουσική διεύθυνση 'Ηρακλή Κοκοζίδη.

Θά τραγουδήσουν σήμερα μέ τή σειρά, πού θά τούς άκούσετε: 'Η Παναγιώτα Παναγιωτίδου, ~~Στάθης Εύσταθιάδης~~ 'Ηρακλής Κοκοζίδης, Μαρία Εύσταθιάδου, Στάθης Εύσταθιάδης ~~κατ'.....~~

Συμμετέχουν οι: *ή Κωνσταντίνη Ιωαννίδου, Γιάννης Ιωαννίδης και Νάνος Τσοχατζάκης*

Τό σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα ποντιακά τραγούδια και τό μνημόσυνο ενός άγπητού τέκνου τής ποντιακής μας οικογενείας. 'Ο θάνατος δέν δημιουργεί τήν άπαισιοδοξία τής ζωής, είναι μία άνάγκη, πού τή δεχόμεθα άναίτηρα. Συμβαδίζουν τής ζωής & 'οι χαρές μέ τούς πόνους της. 'Ο λαός μας ξέρει νά τιμά τήν 'Ιστορία του, τήν παράδοσή του, τούς νεκρούς του, αλλά και νά χαρή τήν όμορφη ζωή, όπου έργατικός και δημιουργικός πάντα, τραγουδά τις χαρές και τούς καύμους τήν εύτυχία και τούς πόνους της.

'Ο πόντιος, λαϊκός ποιητής και τραγουδιστής, χωρίς δυσκολεία βρϊσκει τήν εύτυχία του, τή χαρά του μέσα στην ίδια τή δουλειά του, εκεί στό ύπαιθρο, όπου άντάμα μέ τήν άγαπημένη του βοτανίζουν τό χωράφι, μεγαλώνουν εκεί τόν έρωτά τους οι δυό άγαπημένοι και κάνουν έτσι τή ζωή τους πιο ξεκούραστη, λαφρύνουν τό βάρος τής δουλειās και περνοῦν τις ώρες χαρούμενα κι' εύτυχιμένα.

Τ'άρνόπο μ'έβοτάνιζεν κι'έγώ έπενερίνα  
τά κόκκινα τά μάγλα θε έκλεισκουμ'κά κι'έφίλινα.

..... Λ. Τ. ....

3) Σάν τή ζωή τήν όμορφη, όμορφη είναι και ή άγάπη είτε έρωτική είναι, είτε πατρική, μητρική και οποιαδήποτε άλλη. Οι άγάπες του λαού είναι άδολες, περιέχουν ιδανικά και θρέφουν αισθήματα αγνά, όπου ή εκδήλωση είναι αγνή, πηγαία, άληθινή.- Άκούστε μία γνησία έκφραση θαυμασμού του έωρτευμένου νέου πρός τήν καλή του:

"Ας άσπρα κι'ας σά κόκκινα είσαι ζωγραφισμέντσα  
και μέ τά χάρεις τή θεοῦ είσαι τονατεμέντσα.

Μέ άσπραδιές και κοκκινιές είσαι ζωγραφισμένη, μ'όλες τις χάρεις του θεοῦ έσύ 'σαι στολισμένη.-

Και γιατί νά μήν είναι; Τό βαθμό τής εκτίμησής της δίνουν οι όμορφιές και οι χάρεις, πού συγκεντρώνονται στό πρόσωπο και στό ώραϊο της σώμα. Τήν αξία της δέν τήν παρηγωνίζουν ούτε τά χρήματα

*Είχαμε μια ευκαιρία όταν Κοροναϊός ανέβη Νίτρο Χαρακτήρις Χένια-νεζά. Ο Νίτρος δεν αρραβωνιόταν ποτέ, και έτσι τον άπαιτούσαν τις υφείρες.*

*Άκουσα Κοκοζίδη*

....ούτε και τὰ πλούτη, πού θέλουν σήμερα νά ὑποτάξουν αισθήματα και πνευματικές ἀξίες, ὅμως και ποτέ δέν τό κατορθώνουν.

.....λ-τ.....

"Υστερα ἀπό τήν ἐπόμενη ἀνακοίνωση, θά συνεχίσουμε τό πρόγραμμά μας

.....

Συνεχίζουμε τό πρόγραμμά μας.

Φίλοι ἀμφοταί, σήμερα κλείνει ἕνας χρόνος, ὅπου ἡ σκληρή μοίρα τῆς ζωῆς ἔρριξε τόν κεραυνό της στό ἀγαπημένο σπίτι τοῦ Ἀθηναγόρα Ἀμανατίδη. Ἡ ποντιακή αὐτή οἰκογένεια, πού κρατεῖ πιστά τήν Ποντιακή παράδοση, δέχτηκε τό σκληρό χτύπημα τοῦ Χάρου. Πρίν ἀπό ἕνα χρόνο ὁ Χάρος ἔρριξε τό φαρμακερό του βέλος, ὅπου ἡ σαῦτιά σημάδεψε τό πιό ἀγαπημένο παιδί τῆς οἰκογένειας Ἀμανατίδη. -Τό ἀτυχές θῦμα εἶναι ὁ Παυλάκης Ἀμανατίδης, παιδί II ἐτῶν. Μαθητής ἀριστος, ἐργατικώτατο και λογικώτατο, μέ σύννεση και φρόνηση πάλευε μέ τή ζωή ἐδῶ στή θεσ/νικη και βοηθοῦσε σημαντικά τή φτωχή του οἰκογένεια.

- Ὁ λόγος ὅμως, πού τό μνημονεύομε σήμερα εἶναι κυρίως ἄλλος. Ὁ μικρός Παυλάκης κρατοῦσε τήν ποντιακή παράδοση-παράξενος ἴσως-τόσο πιστά.

- Πατέρα, ἔλεγε, ἀγαπῶ τά ποντιακά τραγούδια, τή λύρα. -Καί πῶς τά καταλαβαίνεις, τοῦ ἀπαντοῦσε μέ ἀπορία και θαυμασμό ὁ πατέρας.

Μά ὁ Παυλάκης, ἔτοιμος πάντα, τραγουδοῦσε ἀμέσως ἕνα ποντιακό τραγούδι τόσο ὁμορφα, τόσο γνήσια, πού προκαλοῦσε τή συγκίνηση στούς γονεῖς του, οἱ ὅποιοι τό καμάρωναν μέ περηφάνεια και ἦταν ἡ κρυφή χαρά τους.

Τό ἀτύχημα ὅμως ἔσβυσε αὐτή τή χαρά και δέν ἄφησε στόν Παυλάκη νά συνεχίση τήν ὥρατα ποντιακή παράδοση, ἀνάμεσα στίς ἀντιξοότητες τῆς σημερινῆς ζωῆς. -Πληροφορούμεθα, πῶς ιδιαίτερα ὁ πόνος τοῦ πατέρα ἐκφράστηκε πιό δυνατά. Ὁ θάνατος τοῦ παιδιοῦ ἐνέπνευσε σ'αυτόν πολλά τραγούδια, ὅπου ὁ πονεμένος κύρης ἔγινε θλιμένος ποιητής τοῦ νεκροῦ γιοῦ του. Καί αὐτός ὁ πόνος, ἔτσι ὅπως ἐκφράζεται, δείχνει τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς, μιᾶ εὐγένεια, ἕνα συγκρατημένο κλάμα.

Τοῦ Ἀγίου-Παύλου σήμερα, γιορτή τοῦ προσφιλοῦ παιδιοῦ και ταυτόχρονα τό μνημόσυνό του. Διπλός ὁ πόνος, γιατί δοκιμάζεται τήν ἡμέρα ὅπου ἄλλοτε δοκιμάζονταν ἡ χαρά.

..... Λ Υ Ρ Α .....

Ἀνοῦστε ~~ἐν τῷ~~ μερικά ἀπό τά δίστιχα τοῦ πατέρα:

Ἐχτύπεσεν ἡ πόρτα μου και εὔηρα ἐνοῖεν  
τερῶ, Παῦλε μ'ν' ἐλέπω σε, τό κάρδοπο μ' ἐλύεν.

Παῦλε μ' ἡ φύ μ' ἐμαύρυνεν, ἡ καρδία μ' ἐλύεν  
βρούλαν ἐπέρεν γιάβρινα μ', ἐκᾶεν και ἐμανλίεν.

Τραγωδιάνος ἐγέντονε, πουλόπο μ' ἄρ ὁ κύρης  
ἔλα Παῦλε μ' τ' ἄε-Παυλή και ντός σό παραθύρι σ'.

Παῦλε μ' τή μάνας και τόν κύρτσ' και ντ' ἄσιεμα ἐκλαῖντες  
ἕναν χρόνον ἐπέρασεν και ἐσύ τιδέν και ἐμέντες.

...Πονεμένοι γονεῖς, τό ἐκλετό σας παιδί, θά ζήση πάντα ἀνάμεσά μας.  
Ἡ ἀγάπη τῶν συγγενῶν καί φίλων ἄς σταθῆ σάν παρηγοριά σέ σᾶς.  
Τό καθῆκον σας τό ἐκτελάσατε <sup>εἰς τὴν</sup> ἀνέραιο. Τώρα ἡ ζωὴ καί πάλι σᾶς προ-  
σκαλεῖ. Ἡ ὑπομονὴ ἄς δημιουργήσῃ σιγά-σιγά σέ σᾶς τὴν αἰσιοδοξία  
καί πάλι, γιὰ νά διώξετε ἔτσι τό παράπονο κι' ἀπό τὰ ἄλλα σας παιδιά,  
πού περιμένουν ἀπό σᾶς τό παράδειγμα τοῦ θάρρους καί τῆς παρηγοριᾶς.  
..... ἡ λύρα σταματᾷ σέ λίγα δευτερόλεπτα.....

Τέτοια εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ λαοῦ, γιομάτη ἀπό ὁμορφιές, καὶ μούσες, χαρές,  
ἀσχήμιες, λουσομένη <sup>ὁλοῦς ἡ γὰρ</sup> μέ τό λαμπρό φῶς τῆς ἀγάπης, κι' ἄς συννεφιάζει  
ποῦ καί ποῦ. Γρήγορα τῆς χαρᾶς ὁ ἥλιος θά σκορπήσῃ τοῦ πόνου τὰ  
μαῦρα σύννεφα.

.....Λ.Τ.....

Αἰσθανόμεθα τὴν ὑποχρέωση, ἀγαπητοὶ ἀκροαταί, νά εὐχαριστήσωμε ὅλους,  
πού μᾶς βοηθοῦν στή Λαογραφικὴ μας προσπάθεια.

Ἀπό τὰ ἀγαπημένα χωριά τοῦ Κιλκίς, συχνά πέρνουμα τόν τελευταῖο  
καιρὸ γράμματα, ὅπου θί καλοὶ μας φίλοι, μᾶς στέλνουν διάφορα ποντιακά  
τραγούδια. Σᾶς εὐχαριστοῦμε φίλοι μας. Στέλνομε καί ἐμεῖς τὴν ἀγάπη  
μας σ' ὅλους ἐσᾶς, πού μᾶς παρακολουθεῖτε μέ τόσον ἐνδιαφέρον.  
Στέλνομε ἐπίσης τὴν ἀγάπη μας σ' ὅλους τοὺς ἀκροατάς, φίλους τῆς  
ἐκπομπῆς μας, πού μᾶς χαρίζουν τὴν προσοχὴ τους.

.....Λ.Τ.....

Σέ προσεχεῖς ἐκπομπές μας ὁ Στάθης Εὐσταθιάδης θά παρουσιάσῃ διά-  
φορα στιγμιότυπα ἀπὸ τὴ νεοποντιακὴ ζωὴ. - Ἐδῶ τελειώνει ἡ ἐκπομπή  
μας, Μὴ ξεχάσετε νά μᾶς ἀκούσετε τὴν ἐρχομένη Δευτέρα στίς δύο ~~ἡ~~  
παρά εἴκοσι καί τό ἄλλο Σάββατο στίς 6 καί τέταρτο τό ἀπόγευμα.

..... ἡ λύρα μέ τό τραγούδι τοῦ προηγούμενου σκοποῦ  
κλείνουν τό πρόγραμμα.....