

Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 1993

Στον Σεβαστό μου Καθηγητή,

Κύριο Αριστοβόλο Μάνεση

Ως μαθητής σου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχα την ευτυχία να ακούσω τη σοφή διδασκαλία σου. Αφορούσε τον άλιτο της επιστήμης, που με συγκέντησε ιδιαίτερα: Το Σύνταγμα. Το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Η τεχνική διασφάλισης των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Οι στοχασμοί σου πήγαιναν πάντα σε βάθος. Τους παρακολούθιζα με σεβασμό, αλλά και με ευλόγεια. Μπρέσα, έτσι, να εξόπλισω με βασικές γνώσεις το νου, αλλά και με δύναμη ηθική την φυχή.

Στα τελευταία χρόνια, οι απόφεις σου για τα συνταγματικά μας πράγματα υπέδειξαν και υποδεικνύουν τον τρόπο διασφάλισης της πολιτικής ελευθερίας του κυρίαρχου λαού. Δεν επηρεάστηκε ποτέ από καμμιά σκοπιμότητα. (Περιττός ο λόγος εδώ, γιατί συνέβη συντονότερο για σένα). Ήταν θέσεις, προπάντων, πάνω από σδυναμίες προσώπων και πέρα από βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις. Είναι ο πολιτικός όστερος της Δημοκρατίας, που δίλλοτε από τη Θεσσαλονίκη και τώρα από την Αθήνα φωτίζει το δρόμο της.

Μέσα στις αναμνήσεις μου, δυο είναι κυρίαρχες: Η μία από το εναρκτήριο μάθημά σου. Έκανες αναφορά στον Σαρίπολο και το Σύνταγμα. Κάπως έτσι:... Αν έρθουν χαλεποί καιροί... και καταλύσουν το Σύνταγμα... θα σε πάρω... θα σε κρύψω κάτω από την αναμασχάλη και θα φύγω... Και ήρθε η ώρα και εσύ, στην πράξη πια, αντέταξες τα στήθη σου υπερασπίζοντας αγωνιστικά το Σύνταγμα. Η άλλη ανάμνηση αφορά τη συνεργασία μας στη διδακτορική μου διατριβή. Μου επεσήμανες το σημείο με τη σύγκρουση ειλεγμένου Πρωθυπουργού και Ανωτάτου Αρχοντα τον Ιούλιο 1965. Μπορούσε να δώσει αφορμή για κάποιες αρνητικές αντιδράσεις τότε την ώρα της ιρίσης (14-12-1966). Με ενημέρωσες αντικειμενικά και πολύ ενωρίτερα με άφησες να κάνω ελεύθερη επιλογή για τροποποίηση ήπια. Μου εξέθεσες και την ορθή δύποφη, αυτήν που θα μπορούσε να προκαλέσει τις αντιδράσεις. Ήματι ευτυχής που προσαντολίστηκα προς την ορθή δύποφη, αδιαφορώντας για τις δύο που αντιδράσεις.

Στο στάδιο της προσφορικής δοκιμασίας, προηλήθησαν πράγματα κάποιες αντιδράσεις για το επίμαχο σημείο: Όμως, ξεπεράστηκαν και πήγαν δλα καλά. Η πρώτη ανάμνηση ήταν και παραμένει φωτεινό παράδειγμα γενναίου πολίτη. Η δεύτερη, υπενθυμίζει την αιώνια αρετή της τόλμης για την αλήθεια και το δίκαιο.

Όλα τα παραπάνω και πολλά δλλα έρχονται πάντα στο νου. Με συνοδεύουν σαν γλυκειές αναμνήσεις και γεύση ζωής. Ο Καθηγητής μου, ο επιστημονικός καθοδηγητής μου, ο Αριστόβουλος Μάνεσης, μου θυμίζει πάντα την ανάγκη για βαθυστόχαστη μελέτη, αλλά και το καθήκον του πολίτη να σέβεται πάντα το Δημοκρατικό Σύνταγμα και να το υπερασπίζεται αγωνιστικά.

Μα, η αφορμή για τούτη την επιστολή είναι η πορεία σου από τη μια πνευματική κορυφή στην άλλη: Η ειλογή σου ως Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Και βέβαια προκλεσε συγκίνηση. Και βέβαια είναι γεγονός χαρμόσυνο. Άλλα δεν ιεξεπληξε. Στη συνείδηση του επιστημονικού ιδίου, τούτη η δικαιωση δεν ήταν παρά μια τυπική ένφραση ουσιαστικού γεγονότος, που προϋπήρχε. Πάντως, είναι ανθρώπινο να χαίρεται κανείς με το γεγονός.

Αγαπητέ και Σεβαστέ μου Καθηγητά, θέλω να δεχτείς τα θέρμα μου συγχαρητήρια. Ως μαθητής σου, που ανέβηκα κάποια σημαντικά της επιστήμης με τη δική σου συμπαράσταση, δοκιμάζω αίσθημα υπερηφάνειας για τον Δάσκαλό μου. Με την ευκαιρία, σου εκφράζω και πάλι τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για τα δύο έκανες για μένα. Σου εύχομαι υγεία και δικαιωση κάθε ευγενικού σου ονείρου.

Με αγάπη και σεβασμό

Στάθης Ι. Ευσταθιάδης

Συγγρού 39, τηλ. 524-778

546 30 Θεσσαλονίκη