

X.- Κυρίες μου και κύριοι, παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα. Μύριες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σ' όλο τον κόσμο. Εκδηλώσεις φαντασμαγορικές, πλούσια προγράμματα, τρικούβερτα γλέντια, για την υποδοχή του Νέου Έτους.

Μηχανές, τεχνολογίες, ευδαιμονισμός, επιφαντικοί θόρυβοι και ο ταλαίπωρος άνθρωπος τρέχει, τρέχει κυνηγώντας, μάταια τη χαρά και την ευτυχία.

Όλοι κοιτάζουν προς τα 'μπρος, προς τα 'μπρος, στητό το βλέμμα μπροστά, με οδηγό τις μοντέρνες ιδέες. Μπροστά και μόνο μπροστά, προς το μέλλον, το μέλλον... Ζήτω το μέλλον, κάτω το παρελθόν, αντίο παρόν.

Κι εμείς οι νέοι, τρέχουμε λαχανιασμένοι, τρέχουμε, φωνάζοντας απ' όλους πιο δυνατά: Ζήτω το μέλλον, κάτω το παρελθόν!... Μπροστά, ναι, μόνο μπροστά!...

I.- Το εμπροστά, ναι, το εμπροστά... το μέλλον... άμα... βαρκίζ' και το παρελθόν... τη πάππονος και τη καλομάνας η λαλία... Πώς θα πάμε εμπροστά, αν 'κί σύρομε, κάποτε, ομματέας οπίσ'... σο παρελθόν; Το δέντρον 'κ'έχ' μόνον κορμίν και κλαδία. Το δέντρον έχ' και ρίζαν. Το ίδιο εν και η ζωή. Τη ζωής η ρίζα, εν το παρελθόν. Εκόπεν η ρίζα... Εμαρέθεν το δέντρον!... Επειόπαμε ασό παρελθόν, εγένουμνες καράβ', σον πέλαγον, χωρίς ταμύν'!... Εγροίξεις;

X.- Υποστηρίζεις το παρελθόν... και αρνείσαι το μέλλον;

I.- 'Κί θέλω το μέλλον, χωρίς το παρελθόν.

X.- Αναχρονιστικές ιδέες.

I.- Η μερμήνια ντο θα φοφά, φέρ' φτερά και πετά!

X.- Μας φώτισες...

I.- Παράδοση, παράδοση...

X.- Αυτή η λέξη... Παράδοση...

I.- Λαλίαν από μακρά...

X.- Ζαλίστημα... Βρίσκομαι σε αδιέξοδο...

I.- Τ'εμόν ο νους πα... όμον εδέβεν...

Χ-Ι.- Πού είναι η Παράδοση;...Αδιέξοδο... Αδιέξοδο...

Μ.- Παλικάρια Ποντιόπουλα, δεν υπάρχει αδιέξοδο, εδώ είναι η Παράδοση, εδώ, σ' αυτή την αίθουσα, εδώ είναι ο Φάρος των Ποντίων!..

Είναι ένα μετερίζι, ο Φάρος Ποντίων, που φωνάζει κάθε φορά, σαλπίζει για την Παράδοση!

Χ-Ι.- Φωνάζει;

Μ.- Για τα ήθη και έθιμα, την ιστορία, για τον πολιτισμό του Ποντιακού Ελληνισμού και τέτοιες ώρες, για την Πρωτοχρονιά, για τη Νεοχρονιά!...

Πώς εζήναν τ'εμετέρ', σα παλαιά τα χρόνια, εκεί, στον Πόντον...

Χριστού και Νεοχρονιά, εγάπην και ευλοΐαν, καλοσύνια και ανθρωπία, αδελφοσύνια, και καλόν γειτονίαν.

Χ.- Κατάλαβα... ηθικές αξίες...

Ι.- Για το σημερινόν τη ζωήν...

Μ.- Ναι... και Αρχή Κάλαντα, κι Αρχή του Χρόνου...

Χ.Ι.- Πάντα Κάλαντα, πάντα του χρόνου.

Ι.- Εγροΐξετεν... Εγροΐξετεν;

(Λύρα - Κάλαντα)

ΣΤΑΘΗΣ Ι.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ